

Vogel- en culturreis naar Kreta, een reisverslag

21 april van Eindhoven naar Heraklion

Naar een voorspoedige reis vanuit Nederland worden de deelnemers door de reisleader in Heraklion opgehaald. Nadat de bagage is ingeladen en de deelnemers een plekje in de comfortabele Mercedes Benz bus hebben plaatsgenomen wordt, onderweg naar het hotel, een Griekse lunch genuttigd. Na een fors aantal smalle kronkelige wegen bereiken wij het hotel Idi in Zaros. Het hotel ligt fantastisch en rustig gelegen aan de voet van een gebergte. Na inspectie van de hotelkamers komt de groep samen voor een kennismakingsronde. Elke deelnemer vertelt iets van zich of haar zelf zoals bijvoorbeeld reiservaring en verwachtingen over deze reis. Na een dorstlessend drankje wordt een wandeling gemaakt. We zien onder andere Blauwe Rotslijster, Roodkopklauwier en Raaf. Na het diner gaat een ieder naar zijn kamer want de dag is voor de meeste van ons lang genoeg geweest.

22 april op weg naar Faneromeni-meer, Agia Galini en Tymbaki

Wij worden wakker door de roepende draaihals in de tuin. Wat een goed begin van de dag. Na het ontbijt vertrekken wij en hebben moeite met het vinden van de toegangsweg naar het Faneromeni-meer, dus rijden wij om en benaderen het meer vanuit het zuiden. Een succes want het zonlicht hebben wij nu achter ons. Het is een stuwmeer. We treffen Purperreiger, Cetti's Zanger, Bruine Kiekendief en Ralreiger aan. Wij gaan door naar de volgende bestemming namelijk Agia Galini. Het ligt aan de kust en bestaat uit een langzaam stromend water dat uitmondt in de zee. Het is omgeven door fraai lang gras. Onze ogen vallen op het woudaapje dat zich bereidwillig laat bekijken en fotograferen. Andere interessante waarnemingen zijn Kleine Zilverreiger en Ralreiger. Na de lunch vervolgen wij onze weg naar Tymbaki (naar de standen van Katabiki en Afratia beach). Wij worden verrast door een aantal kleine half opgedroogde lagunes. Veel steltlopers vragen onze aandacht. Een wolk van 12 Purperreigers vliegt plotsklaps uit het riet omhoog en blijft om ons heen cirkelen. Ook een aantal Grielen maken hun opwachting. Verder valt nog te noemen: Zomertaling, Zwarte Ibis, Kempphaan, Kleine Strandloper. Ook de Bosruiter laat zich goed zien. Voldaan rijden wij terug naar het hotel Idi. Na het eten beginnen wij meteen te lijsten. Een lijst van 64 vogelsoorten na een eerste dag!

23 april naar Knossos en Asterousia

Na een heerlijk ontbijt rijden wij naar Knossos. Knossos is het oude middelpunt van een koninkrijk uit de bronstijd. Wij praten hier over een beschaving van 4000 jaar geleden. Onder leiding van een Griekse gids wandelen wij tussen gerestaureerde delen van het oude paleis. Wij volgen met aandacht de interessante uitleg van de gids. Na afloop van de rondleiding rijden wij opnieuw zuidwaarts richting het Asterousia gebergte. Wij zoeken en luisteren naar de Ruppels grasmus. Wij krijgen deze grasmus niet te zien maar wel te horen. Met behulp van de vogelapp lokken wij de vogel, hij reageert met zang maar zich laten zien ho maar. Wij zien wel Havikarend, Kuifleeuwrik, Cirl Gors, Vale Gier en diverse Ortolanen. Wij keren terug naar Zaros voor onze laatste nacht in Idi hotel.

24 april van Zaros naar Chania

Wij verplaatsen ons westwaarts richting Chania. Wij starten in Gious Kambos. Een hoogvlakte met kloven. Wederom een fraaie omgeving. Hoog in de lucht zien wij Lammergier, Arendbuizerd en Keizerarend. Daarnaast zien wij Zomertortel, Paap, en Kleine Zwartkop. Na de lunch gaan wij richting de beroemde Kourtaliotiko kloof. Een echte kloof, zeer nauw en zeer steile wanden. Er loopt een weg doorheen en heeft gelukkig een aantal parkeerplaatsen. Wij stappen uit en worden verrast door Steenarend, Tapuit, Rotsmus, Vale Gier, Lammergier en Alpengierzwaluw. Een mooie plek om de arenden en gieren te bekijken. Wij rijden door naar Plakias, echter er is weinig te zien en keren terug naar de kloof en aanschouwen wederom de roofvogels! Wel tevreden gaat het nu richting Chania en passeren daarbij Rethimnon. Wij komen aan op onze nieuwe locatie. Het Oasis hotel is ruim opgezet en heeft een vijver waar wij 's avonds de boomkickers luidkeels kunnen horen en zien. Na het diner wordt de scorelijst bijgewerkt. Wij staan nu op 84 soorten.

25 april van Souda naar het schiereiland Akrotiri

Na het ontbijt bezoeken wij Souda. Het ligt vlakbij oude haven van Chania. Het is een stromend water dat uitloopt in de zee een zogenaamde rivierdelta. Helaas wij treffen het niet. Een groepje verwilderde honden loopt luid blaffend langs het water, diverse steltlopers vliegen op en verdwijnen. Kleine Plevier, Oeverloper, Groenpootruiter lopen voor ons door het lage water; het wordt hoogwater en al snel staat de zandbank onder water. Wij gaan naar Akrotiri. Het is het schiereiland dat ten noorden van Chania ligt. Het is een warme dag en het lijkt erop dat de vogels ook vrij hebben (zij laten zich moeizaam zien!). Wij bezoeken het plaatsje Stavros en nuttigen een drankje. In de middag bezoeken wij twee kloosters. Slechts een klooster de Agia Triada is open en daar kunnen wij naar binnen. Een korte tocht door een kloof levert niet veel op. En daarom besluiten wij Chania te bezoeken. Wij parkeren de auto en lopen door het centrum. Het is er gezellig druk. Na een korte wandeling langs de oude haven nemen wij plaats op een terras en aanschouwen de drukte. Wij keren terug naar het hotel en genieten van ons diner.

26 april van het Aghia meer naar de Samariakloof

Wij ontbijten vroeg want hoe vroeger je bij het Aghia meer bent hoe meer kans op bijzondere waarnemingen je hebt. Wij worden niet teleurgesteld! Het meer is relatief groot (voor Griekse begrippen), door rietkragen omzoomd en je kunt er voor een groot deel omheen lopen. Wij zien Klein Waterhoen. Een bijzondere waarneming! Hij is zeer duidelijk te zien. Andere leuke waarnemingen zijn Grote Karekiet, Dodaars, Pijlstaart, Snor, Wielewaal, Ralreiger en Draaihals. Na dit kleine paradijs aan vogels rijden wij door naar onze tweede reisbestemming van deze dag: de Samaria Kloof. Het is een kloof van 17 km langs die jaarlijks door vele duizenden toeristen wordt gewandeld. De kloof gaat pas 1 mei open. Toch gaan wij er naar toe want wij hopen daar bij de ingang aparte vogels aan te treffen. Het is een lange rit met vele bochten. In de buurt van de kloof (Omalos Plateau) gebruiken wij onze lunch. Wij zoeken naar orchideeën, wilde tulpen en anemonen helaas wij constateren dat als gevolg van het bijzonder warme weer van begin april vrijwel alle planten zijn uitgebloeid. Wij zien Blonde Tapuit, Wielewaal en Roodkopklauwier. Bij de kloof zien wij niets bijzonders

en rijden daarom via een andere route terug. Bij een klein plasje onderweg zien wij Witgatje, Kemphaan en Oeverloper. Na een lange dag keren wij om 7 uur terug in het hotel.

27 april bezoek aan schiereiland Rodepou , de westkust en Aghia meer

Het is onze laatste volledige excursie dag van de reis. Na het ontbijt rijden wij eerst langs Tavronitis. Ook hier treffen wij een kleine rivierdelta aan. Een Kwak en Kleine Oeverloper bewaken het kiezelstrand! Alpengierzwaluwen vliegen op en af. Na een korte rit bereiken wij het dorp Rodepos, rijden het voorbij totdat de asfaltweg onverhard wordt. Het landschap is fraai maar kurkdroog. Wij stappen uit en genieten van de rust. Wij zien onder andere Roodkopklauwier, Boomvalk, Gekraagde Roodstaart en Blonde Tapuit. De lunch gebruiken wij dit keer in een restaurant aan de kust. Wij trakteren ons op vis en een drankje. Zeer voldaan rijden wij naar Falasarna aan de westkust. De meest bijzondere waarneming van de middag is de Visarend. Om de dag af te sluiten rijden wij nogmaals naar het Aghia meer. Ook nu laat de Klein Waterhoen zich zien. Het is inmiddels laat geworden en pas tegen 8 uur komen wij terug in het hotel. Na een goed diner, een korte evaluatie van de reis en een definitieve lijst van waargenomen vogels (101 vogelsoorten) gaat ieder naar zijn kamer om de koffer te pakken voor de terugreis. De conclusie van de evaluatie is dat het een zeer geslaagde reis is.

28 april van Chania naar Eindhoven

Wij zijn vroeg op pad. Het is twee uur rijden van Chania naar Heraklion. Wij komen op tijd. De auto wordt ingeleverd en wij laten ons inchecken. Het vliegtuig vertrekt op tijd. Rond 4 uur 's middag landen wij in Eindhoven. Wij nemen afscheid van elkaar. Wij spreken af dat via We Transfer foto's worden uitgewisseld.